

Anlæggelsen af Ejbyvænge

Den 30. juli 1969 afholdtes der stiftende generalforsamling i Kolonihaveforbundets Københavnskreds' lokaler i Gothersgade 151 med henblik på stiftelse af H/F Sommerbyen Ejbyvænge. På tidspunktet var tilladelse givet til, at den nye kolonihaveforening kunne bestå frem til år 2010.

Et bælte af kolonihaver

Det areal, hvorpå Sommerbyen Ejbyvænge skulle anlægges, var blevet købt af Statens Jordlovsudvalg i 1967 og overdraget til Kolonihaveforbundet den 1. januar 1968. Statens opkøb var baseret på tanker om en stor, sammenhængende plan for hele Harrestrup-Å-området, strækkende sig over et område på ca. 13 km, som vi kan finde næsten sammenhængende helt fra Utterslev Mose hen over Ringvejen, gennem Ejbyvænge og Ejby Sommerby og videre over i haveforeningerne i Ballerup, afsluttende med H/F Rønhøjgård.

Ejbyvænge

Helt tilbage i 1966 var arkitekt Ole Paarup fra Svendborg blevet kontaktet, og denne fremsendte i december 1967 sit første forslag til Glostrup Kommunes Byplanudviklingsudvalg. I alt blev der fremsendt 8 forskellige planer,

inden man i juni 1969 nåede frem til det, der kunne godkendes.

Visionen

Oprindeligt havde det været tanken, at Ejbyvænge kun skulle bestå af nye huse, og i ægte 60'ers stil havde man forestillet sig, at Ejbyvænge skulle være et slags åbent kollektiv, hvor husene lå samlet med raftehegn eller plankeværk ud til stiernes gårdrum, hvor husene derpå gav eet fællesskab ved at pege ind mod hinanden, mens haverne skulle udgøre store, grønne områder med småbuske, men uden hækadskillelse mellem de enkelte lodder, og sammen med naboer og genboer udgøre et andet fællesskab.



... og virkeligheden

Man havde også oprindeligt forestillet sig, at de kommende beboere skulle hentes fra Københavnskredsens venteliste, men da der samtidig blev nedlagt en del haveforeninger i Brøndbyerne, overflyttede man i stedet disse til Ejbyvænge, som dermed kom til at bestå af de tidligere foreninger "Lyset", "Lindelund", "Firkloveret" og "Rosen". Da der ikke var plads til alle, blev nogle dog flyttet til Rønhøjgård,

som Ole Paarup også tegnede.

Nedlæggelsen af de gamle haveforeninger skabte imidlertid også et pres for at få lov til at flytte de gamle huse med. I Rønhøjgård beholdt Ballerup Kommune kravet om kun nyopførte huse, men i Ejbyvænge gav Glostrup Kommune tilladelse til at medtage huse under forudsætning af, at hvert enkelt hus forinden var blevet godkendt.

Det var også planlagt, at der kun skulle være 4 meter mellem husene, hvilket var lovligt, fordi Ejbyvænge kun bestod af eet matrikelnummer. Men da kommunen alligevel forlangte 5 meter mellem bygningerne, og at husene blev placeret i skel, samtidig med at man fra medlemsside nu fremsatte ønske om, at hver have blev afgrænset med hæk, så opstod de nuværende skæve linjer, der ovenfra set ligner små stjerneforme.

Ejbyvænge i dag

Når du nu passerer ned gennem stierne og forbi de forskellige gårdrum, så forestil dig, kære læser, at husene står blot en anelse mere samlede ind mod hinanden.

Eller hvis du går ud i din have og kigger på hækken, der omkranser den, så fore-

(fortsættes på side 8)

Vand hentede vi i plastikdunke ovre i Ejby Sommerby. Men allerede efter et år blev der heldigvis nedgravet vandledninger.

Else: Jeg husker, at det firma, der gravede vandledninger ned, gik konkurs lige da de var ved at være færdige. De nåede ikke at dække hullerne til, så det måtte vi gøre selv.



Begge: Det helt store fremskridt for os var, da der kom el herude i 1975. Det gav os lige pludselig en masse nye muligheder. Flere fik endda lagt 380 volt ind, så de kunne have komfurer. Og året efter blev der så kloakeret.

Redaktionen: Hvordan var forholdet til de andre herude?

Begge: Det var rigtigt godt! I starten var alle haver åbne, og vi snakkede med alle. Der var rigtigt mange børn herude, og de legede med hinanden. Der var en god stemning, og vi holdt en årlig som-

merfest og havde også en Skt. Hans fest. Den sidste kunne dog ikke afholdes efter foreningshuset blev opført på grund af brandfare.



Stemningen ved festerne var høj. En enkelt gang for høj, da der var én, der slog sin kone ihjel efter en fest. Men det var et enkeltstående tilfælde, da der ikke var nogen, der drak sig fra sans og samling.

Redaktionen: Hvordan synes I så, det har udviklet sig frem til i dag?

Begge: Vi synes, at noget af den gamle "kolonihaveånd" er forsvundet. Det virker, som folk "burer" sig inde bag de høje bøgehække og plankeværk. Vi sad i gamle dage, når solen var ved at gå ned, tit en 6-8 stykker på bænken nede ved boldbanen. Og mange var ude at gå tur, og der blev slået en sludder af med alle, der kom forbi. Nu er vi kun et par stykker tilbage, og det er efterhånden sjældent, at der kommer aftenvandrere. De sidder nok og ser fjernsyn. Vi bor begge på 400-stien, og når vi møder nogen fra stien, og da også fra andre

stier, så falder vi dog altid let i snak. Vi ser da også frem til vores årlige stifest, som finder sted i stiens eget telt.



Redaktionen: Så det har altid været en god tid I har haft herude?

Begge: Stort Ja.

Årstal

Før 1966 – et bælte af kolonihaver planlægges fra politisk hold, og arkitekt Ole Paarup får til opgave at tegne Ejbyvænge.

1969 – Ejbyvænge stiftes den 30. juli.

1970 – i løbet af efteråret nedgraves vandledninger.

1971 – Ejbyvænge overtager Lindelunds telefonboks.

1975 – Der indlægges el.

1976 – Ejbyvænge kloakeres.

1981 – Foreningshuset indvies.